

# Ik groet U, Maria

*Engel*



Ik groet U, Ma-ri-a: Wees blij, wees blij. De goe-de God is u

6 *Maria*



zeer na-bij. Be-ge - na-digd zijt gij. \_\_\_\_\_ O Vreemde ge-zant uit de ho - ge, wat

11 *Engel*



zijn dat voor vreem - de woor - den? Ik groet u, Ma - ri - a, wees blij, wees blij, tot

15



moe-der zijt gij uit-ver-ko-ren van Gods men-sen-zoon. De Geest van God is u

20 *Maria*



zeer na-bij. Be-ge - na-digd zijt gij. \_\_\_\_\_ O vreemde ge-zant uit de ho - ge, ik ver-

25



trouw mij toe aan uw woor - den. Vol vreug - de dank ik voor Gods ge-na-de; ik

29 *Koor*



wil mijn taak aan-vaarden en zeg ja! Weesgegroet, weesgegroet, gij vol van ge-

35



na-de. Gij die Gods roep-stem hebt gehoord, Ma - ri-a, de-ze leu-ze om-vat uw gan-se

41 *Maria*



levenskeu-ze: Ja, mij ge-schie-de naar uw woord. Ja, mij ge-schie-de naar uw woord.