

Magnificat-Weesgegroet



1. Ik wil zingen voor de Heer: Magnificat grote
2. Laat ons



din-gen doet de Heer: op de klei-nen en ge-rin-gen ziet hij vol er-bar-men



neer. Magnificat! Wees-ge-groet, Ma-ri-a,



vol van ge-na-de, de Heer is met u. Ge-ze-gend zijt gij



bo-ven al-le vrou-wen. En ge-ze-gend is de vrucht van uw li-chaam, Je-zus.